



Vakantie Zonnig Cyprus



8 – 16 september 2018



Avanti Holliday Village Paphos Cyprus

Even voorstellen wie er mee op deze vakantie gaan:



Zaterdag 8 september. Reisdag

Eindelijk is het zo ver. Onze vakantie gaat beginnen. Het is best wel spannend, maar de meesten van ons hebben toch al heel wat ervaring met Tendens Vakanties.

We ontmoeten elkaar rond 12:30 op Schiphol. Tijd om ken kennis met elkaar te maken en dan afscheid nemen van de ouders, familie en begeleiders.

Er staat een lange rij bij het inchecken, maar we worden goed geholpen, ook bij de douane controle. Justin is al vrolijk zoals altijd en maakt een praatje met iedereen.

Voor de rolstoelers krijgen we speciale hulp. Dan moeten we nog even opschieten en gaan we bijna als laatste het Transavia vliegtuig in. We mogen voorin zitten. Edwin is er blij mee, want hij krijgt de mooiste plek, vooraan bij het raam.



De vlucht naar Paphos luchthaven duurt bijna 4 uur. Het tijdsverschil met Cyprus is 1 uur. Het is al donker op Cyprus als we om 8 uur landen.



Ook hier krijgen we hulp voor onze rolstoelers. Ze gaan met een speciale auto met lift uit het vliegtuig. Wel griezelig voor Jozan, want ze ziet het niet en de lift wiebelt behoorlijk.

Als we door de douane zijn en onze koffers hebben afgehaald staat onze chauffeur Ali (een knappe en vrolijke man met lange krullen) al klaar met zijn bus met rolstoellift.

In Cyprus rijden ze links, dat is even wennen.

Na 20 minuten rijden zijn we bij ons Avanti Holliday Village, waar we 4 appartementen hebben. Onze koffers worden naar onze kamers gebracht.

Het zijn mooie appartementen met grote kamers, goede bedden en een badkamer.
We verdelen de appartementen als volgt: 1; Kitty en Jozan 2; Edwin, Henrie en Esther, 3; Marco, Piet en Gerrit en 4; Justin en Bert (boven).



Er ligt een broodje en een drankje voor ons klaar.
We zien al verschillende katten rondlopen, dat schijnt normaal te zijn op Cyprus. Buiten is het is nog bijna 30 graden. Gelukkig hebben alle kamers een goede airconditioning. Nog even napraten en dan naar bed.



Zondag 9 september. Relaxen bij het zwembad, lekker eten en muziek

We doen het lekker rustig aan op onze eerste dag op Cyprus. Rond half acht staan de eersten op en nemen een douche of bad.

Intussen hebben we best wel trek gekregen. Elke morgen hebben we een uitgebreid buffet-ontbijt vlak bij het zwembad. Lekker buiten ontbijten in de schaduw van een paar bomen. Dit is echt vakantie houden. We eten onze buikjes rond, zodat we er weer even tegen kunnen. Piet is een goede eter en is nu al enorm aan het genieten.



Justin en Gerrit hebben om 10 uur een afspraak met chauffeur Ali om door te nemen welke excursies we kunnen doen. De anderen gaan intussen de winkeltjes bij het complex te bekijken. De weersvoorspellingen zijn super, elke dag ongeveer 32 graden, veel zon en geen regen.



Vandaag maken we er een zwembad dag van. Lekker relaxen rond het grote zwembad op de ligstoelen of in het water.

Onze sportieve Edwin kiest voor een ligstoel om te relaxen in de schaduw. Justin praat intussen al met bijna alle gasten, ook in het Engels. Marco, Jozan, Kitty, Piet en Henrie vermaken zich prima in het water. Piet is bijna niet uit het water te krijgen, zo geniet hij.

Onze lunch staat rond 14:30 klaar, terwijl Piet zich nog steeds in het water vermaakt.



Daarna nog even terug naar het zwembad, voordat we ons gereed maken voor het avonddiner in het 4* Avanti Hotel, wat zo'n 10 minuten lopen is vanaf ons appartement. Dit is een redelijk chique hotel en we worden verzocht om netjes gekleed te komen voor het diner.



Het is een zeer uitgebreid buffet-diner, met elke avond weer een ander thema. Eigenlijk eten we best veel, maar ach, het is vakantie en het is genieten.

Om 9 uur begint bij het hotel een show met live muziek en dans. Kitty doet al snel mee met haar dansjes. Maar ook Piet en Justin doen enthousiast mee. De anderen genieten rustig van een drankje en de mooie show. Als we terug zijn bij ons appartement is daar ook nog een show bezig met een zangeres. Om 11:30 wordt het toch echt tijd om naar bed te gaan.



Maandag 10 september. Met de bus naar de haven en overdekte markt

Na een fijne nachtrust gaan we om 9 uur naar ons ontbijtbuffet. Wat heerlijk dat buiten ontbijten en dat het elke dag zo'n fantastisch vakantieweer is.

We besluiten om dinsdag en vrijdag een dagtocht te doen met de rolstoelbus, zoals voorgesteld door chauffeur Ali. We bellen hem om met hem af te spreken voor beide dagen.

Op Cyprus is het openbaar vervoer met bussen goed geregeld en geschikt voor rolstoelen.

Vandaag willen we de stad Paphos wat meer verkennen met de bus. Maar hoe moet dat met de rolstoel van Jozan, de band is bijna leeg en dan loopt hij wel heel zwaar. Pas bij het 3^e bedrijf hebben ze een geschikte compressor met de juiste aansluiting. Gelukkig is de band nu weer hard. We kopen dagkaartjes voor de bus en gaan eerst naar de haven. Wat een schitterende locatie, de haven met uitzicht op zee en het oude kasteel dat gerenoveerd wordt.



Bert weet een grote overdekte markt waar we met de volgende bus naar toe gaan door de nauwe straatjes. Het blijkt een gezellige markt met heel veel spullen en souvenirs die niet duur zijn. Marco koopt een doos Cyprisch snoep, Kitty een mooi T-shirt, sleutelhangers en magneetjes, Jozan magneetjes en Edwin leuke souvenir bordjes.



Dan is het tijd voor de lunch, allemaal een grote hamburger met friet en een drankje.

Als we terug zijn gaan we nog lekker even genieten in het zwembad. De meeste gasten kennen Justin al. Zo is het al weer tijd om ons klaar te maken voor het diner in het hotel. Vanavond staat een groot vleesbuffet op het menu.

Bij het hotel treedt dezelfde zangeres op die gisteren bij onze appartementen was. Omdat Kitty, Justin, Henrie, Marco en Piet zo enthousiast meedoen herkent ze ons meteen. Het is al laat als we naar bed gaan.

Dinsdag 11 september. Cyprus verkennen; met chauffeur Ali naar stadje Omodos

Om 10 uur staat onze chauffeur / gids Ali klaar met zijn bus voor een dagtocht naar mooie plekjes op Cyprus. Als hij bij een veld stopt en vraagt wat hier verbouwd wordt, weet niemand het antwoord.



Pinda's dus, die groeien in de grond.

De volgende stop is bij een stuwmeer voor drinkwater en irrigatie.



Na een prachtige rit door bergen en de smalle straatjes van het plaatsje Omodos bezoeken we een klooster met schitterende oude kerk. Justin ziet er een aantal pijen hangen. En jawel hoor, hij kan het niet laten, hij moet er mee op de foto.



Het hemelbed staat al klaar voor Kitty, lekker om even uit te rusten. Of toch maar niet doen. Dan maar in de boeddhistische houding op de foto. We hebben een mooi uitzicht over de bergen, die op Cyprus tot 2000 meter hoog zijn.

Hier worden ook allerlei noten verkocht. Die moeten natuurlijk even geproefd worden.

De volgende stop is bij een oude wijnmakerij, waar we ook een likeurtje proeven. Die gaat er goed in, zeker bij Kitty. Henrie poseert graag in zijn FC Utrecht outfit.





De oude straatjes in Omodos zijn smal, hobbelig en stijl. Jozan wordt heen en weer geschud in haar rolstoel, de voorband gaat er twee keer af. Maar het deert haar niet, ze blijft lachen.

De lunch nemen we op een terras in het oude stadje met tosti, salade (ja!, Edwin gaat voor gezond) of een burger.



Op de terugweg laat Ali ons zien hoe veel fruit hier verbouwd wordt, zoals olijven, druiven, tomaten en sinaasappels. Het laatste stuk rijden we langs de zee. Ook de plek waar Aphrodite de zee uit kwam en aan land ging.



Er is nog tijd voor een uurtje zwemmen en dan mogen we al weer naar ons buffet diner. Vandaag is het Italiaans menu. Van 9 – 11 is het buiten genieten van de muziek van een Engelse zangeres. Kitty, Justin, Piet zijn vaste dansers. Kitty mag zelfs op podium. Het was een heerlijke dag, waarbij we veel gezien en gedaan hebben.

Woensdag 12 september. Archeologisch Park

Vanmorgen lekker rustig en lang ontbijten tot 10:15. Met bus gaan we eerst naar de haven en dan door naar het Archeological Park in Paphos. Tot onze verrassing is de entree gratis voor ons. Ze zijn hier vriendelijk voor mensen met een beperking.



Hier zien we oude graven van koningen en rijke mensen van wel 2600 jaar oud, met een mooi uitzicht over de zee. Het is hier behoorlijk warm, dus we hebben niet het hele park bekeken. Dan smaakt een ijsje in de schaduw des te lekkerder. Marco vind hem zo lekker, dat hij het ijsje van schrik laat vallen. Van de ijscoman krijgt hij gratis een nieuwe.

Bij de haven gebruiken we onze lunch en worden nog wat souvenirs en een T-shirt gekocht. Degene die nog energie over hebben gaat nog even zwemmen in ons zwembad, de rest gaat relaxen bij het appartement.



Om 7 uur staat weer een uitgebreid diner klaar bij ons 4 sterren hotel. Daarna is het weer tijd voor de muziek show. Vanavond met danseressen en meerdere zangers. Kitty, Justin, Piet dansen heerlijk mee. Ook Elvis Presley treedt hier op. Hij maakt zelfs zijn complimenten naar Kitty, die zo mooi kan dansen.



Donderdag 13 september. Zwembad, Zee en Zon

Vanmorgen slapen we wat langer uit. Het is vakantie en dan mogen wij het ook rustig aan doen. Terwijl de meesten vandaag bij het zwembad blijven of wat inkopen doen, lopen Marco en Gerrit langs de zee naar de haven. Marco gaat zelfs even tot zijn knieën in de zee. Dat is genieten voor hem!!



Marco koopt ook nog een mooi cadeautje voor zijn 2 jarig nichtje. De anderen vermaken zich bij het zwembad met lunch. Vanavond krijgen we bij het hotel een Cyprisch buffet en daarna Cyprische muziek en dans.

Ze kunnen zelfs dansen met 10 glazen op het hoofd. Justin mag het ook proberen.

Kitty, Piet en Marco doen ook volop mee. Tendens reizen zijn vakanties waar we vrienden worden. Dan geldt ook voor deze vakantie. Zeker als we kijken naar de relatie tussen Kitty en Marco.



Vrijdag 14 september. Boottocht Latchi, zwemmen in zee

Na een vroeg ontbijt staat onze chauffeur Ali al om 9 uur klaar voor een bustocht naar het noorden. Eerst gaan we naar de haven van Latchi voor een boottocht langs de kust. Piet en Henrie zitten lekker in de zon op het bovendek. Na een tijdje varen gaat de boot voor anker in een baai. Wat is het water hier schoon en helder blauw. De bodem is zelfs te zien.



Degene die wil mag zelfs een halfuurtje in zee zwemmen. Justin, Bert en Gerrit gaan het zoute zeewater in. Heerlijk is dat, de temperatuur van het water is perfect. Op de boot is het genieten, maar Jozan zou eigenlijk ook best een keer in zee willen. Zouden we dat kunnen regelen? Na de boottocht wandelen we langs de zee naar een restaurant. Onze reisbegeleider Ali weet dat ze daar een speciale rolstoel met drijvers hebben waarmee Jozan in zee kan gaan. We worden daarbij geholpen door een zeer vriendelijke Nederlandse vrouw, die 5 dagen geleden getrouwd is met een gehandicapte man en dus op huwelijksreis is. Een droom gaat voor Jozan in vervulling. Ze vindt het heerlijk zo in de zee te drijven.



Op de terugweg door de bergen zien we meerdere plantages met bananenbomen. Ook op Cyprus kennen ze Chinees eten. Vanavond in het hotel krijgen we een zeer uitgebreid Chinees buffet. Maar voor de liefhebbers zijn er ook frietjes, kroketten, enz. Dan de laatste avond uitleven met de live muziek bij het hotel.

Zaterdag 15 september. Tot ziens mooi Cyprus

Nog één dag genieten van het ideale vakantie weer, het mooie zwembad, het lekkere eten, de vriendelijke mensen en noem maar op. Na het ontbijt moeten dan toch de koffers gepakt worden en hebben we vanaf 12 uur nog één appartement. Nog voldoende tijd om te relaxen bij het zwembad en een heerlijke lunch.



Ali brengt ons om 18:00 uur met bus naar luchthaven van Paphos. Het is best druk op de kleine luchthaven, maar weer krijgen we goede hulp. Jozan wordt zelfs gecontroleerd op drugs; ze heeft geluk, ze mag toch mee. Marco kan bijna niet wachten om het vliegtuig in te gaan. Het vliegtuig zit helemaal vol en vertrekt om 20:45.



Justin kan het goed vinden met de stewardessen. Als we geland zijn mag hij een kijkje nemen bij piloten in de cockpit voor een mooie selfie.

Dag mooi Cyprus, dat was het dan. Tot een volgende keer!!!!

Zondag 16 september. Afscheid en laat naar huis

We landen op om 00:30 op Schiphol. De ouders en begeleiders staan ons al op te wachten. Helaas moeten we nu afscheid nemen.



Wat hebben we met z'n allen een fantastische vakantie gehad. Iedereen heeft er aan meegewerkt om er wat moois van te maken. De sfeer in de groep was uitstekend, we konden het heel goed met elkaar vinden. Het weer was ideaal en de accommodatie was super.

We hebben samen leuke dingen gedaan, veel gelachen en elke dag lekker gegeten. En natuurlijk genoten van de humor en van de uitstapjes die we samen gehad hebben.

We hopen elkaar zeker weer te zien op een volgende Tendens reis of bij het jaarfeest op 3 november 2018.

